

Leuvense avonturier Bert Poffé:

# Van grizzly tot indiaan

Zet je schrap, want in de zomer mogen alle remmen los! Sommigen onder ons herleiden het warme seizoen liefst tot een cocktail van zwembaden en roddelboekjes, anderen trekken **de wijde wereld** in. Bert Poffé (38) uit Kessel-Lo behoort tot die laatste categorie. Voor ons doet hij graag drie topervaringen uit de doeken.

## Schotland : puur natuur én bakken regen

"Op de Ben Nevis (met 1344 m de hoogste berg van Schotland, nvdv) gebeuren zowat de meeste reddingsoperaties van heel Europa. Meer dan in de Mont Blanc zelfs", zegt Bert Poffé. "Veel onervaren avonturiers laten zich vangen. Het is geen hoge berg, maar het is er erg vochtig en mistig en het landschap is erg ruw. Je wordt er ook belaagd door 'midges', heel vervelende vliegjes die je het leven zuur maken. Op het moment zelf is dat lastig, maar achteraf gezien hoort het er allemaal bij." Zompig, nat, onvoorspelbaar en kaal : het is zeker geen clichéplaatje voor een topvakantie, maar Bert genoot er met volle teugen. "Er is maar één weg die naar de Schotse Highlands leidt, en die is schitterend. Je voelt je erg klein als je aan weerskanten die prachtige valleien ziet. Ik hou ook van de combinatie van een fysieke uitdaging, een natuurvakantie en een 'antropologisch' aspect : ik wil altijd weten welke volkeren leven in het gebied waar ik heen ga. In Schotland spreken de Highlanders tot de verbeelding : ruige Schotse mannen met een kilt en een cape over hun schouders, waarin ze zich 's nachts wikkelen om te slapen. Ze inspireren me om minder hoogtechnologische materialen te gebruiken. Geef mij maar ecologische wol, en het extra gewicht neem ik er graag bij." In totaal ging de Leuvenaar twee keer naar de Highlands. "De eerste keer kwam ik bruiner terug dan ik ooit had kunnen worden aan een Spaanse Costa. Zalig weer. De tweede keer heb ik drie weken rondgelopen in de gietende regen. Pas toen besefte ik écht hoe sterk je moet zijn om daar te overleven! Mijn eerstvolgende trip zal weer in Schotland plaatsvinden : een cursus survival in juni." Wie Bert wil volgen, kan deze raad gebruiken : "Voorzie regenkleding, een zaklamp en een overlevingsdeken. Ik heb eens

iemand bijna weten doodvriezen nadat hij gevallen was in het park van Kessel-Lo, dus wees voorbereid als je de bergen ingaat! Laat ook je gegevens ergens achter voor als je verdwaalt."

## "Mijn volgende trip zal in Schotland plaatsvinden : een cursus survival"

### Met een cowboy door de Rocky Mountains

"De Rocky mountains, daar heb ik de mooiste natuur ooit gezien. Ik ben er zo'n tien jaar geleden doorheen getrokken met een plaatselijke Rancher te paard. Om ons voor te bereiden hadden mijn vrouw en ik een jaar lang paardrijles gevolgd, en ik had nog een les over voor als ik terug thuis was. Maar die les heb ik nooit meer opgenomen. Hoe kon ik vlak na zo'n ervaring plots rondjes draaien in een Belgische manege? De overgang was te groot." De landschappen waren zo onwerkelijk dat Bert Poffé het gevoel kreeg dat hij rondliep in een Hollywooddecor. "Maar het strafste moment was toen de paarden wat onrustig werden en hun oren platlegden. Zij voelden al een uur dat er iets niet pluis was, en wij beseften pas wat er aan de hand was toen we 30 meter voor ons plots grizzly's zagen opduiken. Ik was zo onder de indruk dat ik bijna geen angst voelde. We bleven elkaar tien minuten aankijken en toen draaiden de beren zich plots om en konden wij onze weg vervolgen. Een ongelooflijke ervaring." Hij voelde zich ook erg goed bij het gezelschap. "Onze gids was een ervaren cowboy. Je zag dat hij en zijn familie echte buitenmensen waren : ze zagen er krachtig en gezond uit en de Rocky's waren hun natuurlijke biotoop. Ik had maar van een ding spijt achteraf gezien;



» Bert trok met een cowboy door de Rocky Mountains.

dat ik met een cowboy en niet met een plaatselijke indiaan het gebied heb verkend, want met de jaren is mijn interesse voor de oorspronkelijke volkeren toegenomen."

Een tip voor de lezer : "Als je lang moet paardrijden, oefen dan zeker even vooraf. Het is best zwaar en er staat 's avonds geen hot tub klaar! Kies een tocht die je aankan en aanspreekt. Vergeet ook in de zomer geen muts en goede slaappak, want 's nachts kan het vriezen."



» Poffé leerde overleven bij de indianen.

### Indianentradities leren in Kokomville

"Doordat ik jarenlang bij Sabena heb gewerkt, heb ik lang goedkoop kunnen vliegen. Ik ben zeker acht keer naar Canada gegaan, waar ik mijn hart ben verloren. Door mijn interesse in de 'locals' heb ik een netwerk uitgebouwd bij verschillende indianenstammen. Ik was gefascineerd door hun tradities en wilde ze erg graag van dichtbij leren kennen. Uiteindelijk kwam ik vorige zomer terecht bij Jake Wawate uit Kokomville, een bijzondere man die ook mensen van zijn eigen volk terugbrengt naar hun roots, want soms verliezen ook de indianen zelf een stukje voeling met hun tradities", vertelt Bert. "De maand die ik bij hen doorbracht in de 'bush', was een beklijvende ervaring. Ze zagen me als hun 'nicimec', hun kleine broer, een dutse die niets wist en alles moest leren. Ze introduceerden me op hun manier in hun woud en in hun gebruiken : ze legden niets uit, maar deden dingen voor die ik moest volgen. Manden vlechten van boomschors of met de boot varen. Niets mocht half gebeuren, want hun tradities worden al duizenden jaren overgeleverd en moeten in ere blijven. Ik was ooit al eens in hun gebied geweest met enkele vrienden voor een kanotocht. We waren toen onder de indruk door het eendeloze woud, maar de indianen toonden me de waarheid : enkele honderden meters verder was alles kaalgekapt. Ze leiden geen eenvoudig leven, maar blijven een sterk en fier volk. Dat vind ik indrukwekkend. Op het einde gaven ze toe dat ze me wel erg hard op de rooster hadden gelegd. Ze verwachten me ook terug om mijn leerproces verder te zetten. Dat ben ik zeker van plan!"

TEKST LORE CALLENS  
BEELD PIETER-JAN VANSTOCKSTRAETEN