

In **Kijk Hem Nou** deze keer aandacht voor een man die in de leer ging bij de Anishnabe-Indianen.

BERT POFFÉ (39), leerling-Indiaan



'Je moeten leren een onderdeel te worden van de bush'

KIJK HEM NOU



De Anishnabe-leven vooraf van jacht en eilang niet meer met pijn en boeg.

De agressieve houtkap, de overbewissing door toeristen, allerlei dam- en waterprojecten maken het leven er voor de Anishnabe niet makkelijk(er) op. Sommige naties verliezen de hoop en raken de weg kwijt, maar hun veerkracht is over het algemeen enorm. Steeds meer van hen zetten zich in voor heropleving van de traditionele waarden en vaardigheden. Ze maken fantastische kano's uit boom-schors, bij feesten dragen ze prachtige kleding, handgemaakt van dierenhuiden en als een van de laatste weten zij hoe je de *tikogam* maakt, gevochten rugzakjes waarin ze hun baby's dragen.'

HARD WERKEN

Veel van hun vaardigheden heb ik me geprobeerd eigen te maken. Van het vliechten van een mand uit boomschors tot het jagen op een *moose* en het maken van een *drumstator*. Na een maand viel het afscheid moeilijk, wat rest zijn een film en mijn dagboek aantekeningen. Mocht je denken dat het leven in de bush een aaneenschakeling is van grooete avonturen. Nee! Alles gaat eerder traag, geduld en precieze zijn vitaal. Het leven dat ik leidde was eenvoudig en leuk: elke dag hard werken om van en met de natuur te leven; eten en drinken en uitrusten van de vele fysieke inspanningen, en vooral veel echte kamperaadenschap. *Nimic*, kleine broer, werd ik er genoemd. Ik hoop dat ik mijn steentje heb bijgedragen aan het in stand houden van de tradities. ○

Meer weten over Bert's verblijf bij de Anishnabe-naties? Je kunt hem mailen: inuk.suk@hotmail.com.

'Tussen de naties voel ik me als een vis in het water, vraag me niet waarom. Ik hou ervan iets van natuurnansen te leren. Eerder al verbleef ik tussen de 'Arktamek' en bij Regent Sioui, hoofd van 'de clan van de beer' bij de Huronen. Deze keer trok ik naar het gehucht Kokomville in het natuurpark Verendrye, zeshonderd kilometer van Montreal. Niet meer dan een plek in de bush met vijftien blokhutten, waar je kano's vindt, een zweehut, *dreumatchers* - zo'n spin-nemeb met veertjes waarin je dromen vangt - maar geen elektriciteit, radio of tv. Hier wilde ik me diep onderdompelen in de cultuur van de Anishnabe-naties en leren van hun kennis van de natuur. Zij strijden hard om hun grond en tradities

te bewaren. Ze leven vooral van jacht en visvangst - wat zonder een minimale uitkering van de overheid niet lukt. Die krijgen ze ter compensatie van alle dammen die in hun vroegere jachtgebieden zijn aangelegd.'

BUSHCRAFT

Jake Wawatie was mijn begeleider. Door zijn grootmoeder, Kokom Lena, Jerome Notaway, is hij onderwezen in de *bushcraft*; zij leerde die weer van haar betovergrootmoeder. Jake onderwijst mensen in wat de natuur te bieden heeft; hij heeft daartoe de *Kokomville Academy* opgericht. En jonge indianen die in de stad het spoor bijster zijn gemaakt, brengt hij weer in aanraking met hun tradities.


deuter
www.deuter.com
18982008



FOUNDATION



WWW.DUCHENNEHEROES.NL